

Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Σουηδίας θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να σας ευχαριστήσω για την αλληλεγγύη σας με τον Ελληνικό λαό και την σημερινή κυβέρνηση στην προσπάθειά της να σταματήσει την σκληρή λιτότητα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα εκ μέρους των νεοφιλελεύθερων Ελληνικών Κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σήμερα, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή της σκληρής λιτότητας, όλοι συμφωνούν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα χειροτέρευε δραματικά σε όλους τους τομείς.

Το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, η ανεργία, η φτώχεια και η κοινωνική εξαθλίωση μεγάλων ομάδων του λαού ξεπέρασαν κάθε όριο ενός πολιτισμένου κράτους της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές την 25 Ιανουαρίου με κύριο κορμό το Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς υποσχέθηκε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη, την τόνωση της οικονομίας με μέτρα αύξησης της κατανάλωσης, τις διαρθρωτικές αλλαγές στους τομείς λειτουργίας του κράτους και των εισπρακτικών του μηχανισμών, την αναδιάρθρωση και μείωση του χρέους, το δίκαιο φορολογικό σύστημα, την προσαρμογή του συνταξιοδοτικού μοντέλου μετά από τεκμηριωμένες μελέτες κ.ά.

Πέντε μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς της ΕΕ και των δανειστών δεν οδήγησαν πουθενά. Κύρια αιτία της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων δεν είναι ούτε η απροθυμία της Ελληνικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με τους θεσμούς στην εξεύρεση λύσεων, ούτε η έλλειψη προτάσεων εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης, όπως παρουσιάζεται εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών και αναπαράγεται καθημερινώς από το σύνολο των ΜΜΕ και των εκφραστών των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Οι 70 και πλέον προτάσεις που παρουσίασε η Ελληνική Κυβέρνηση για την αλλαγή πορείας της χώρας δεν αντιμετωπίστηκαν μόνο αρνητικά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους δανειστές. Αντιμετώπιστηκαν με αντιπροτάσεις για μέτρα μεγαλύτερης λιτότητας και περαιτέρω εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων και τελεσίγραφο για υπέρογκες αυξήσεις στο φόρο υπεραξίας των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, στο ρεύμα, στην απελευθέρωση των απολύσεων, την περαιτέρω περικοπή των συντάξεων, των κοινωνικών παροχών των ανέργων, των ανασφάλιστων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Σε όλη την πορεία των διαπραγματεύσεων σύμμαχοι των Ευρωπαϊκών θεσμών και του ΔΝΤ ήταν και παραμένουν οι πολιτικές δυνάμεις και το οικονομικό κατεστημένο που κυβέρνησε τα τελευταία 40 χρόνια την Ελλάδα και έφτασε τη χώρα στη σημερινή δραματική κατάσταση.

Έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι στόχος της ΕΕ, του Δ.Ν.Τ και των εκπροσώπων τους στην Ελλάδα δεν ήταν η εξεύρεση αμοιβαίας και βιώσιμης λύσης. Στόχος τους ήταν και παραμένει η οικονομική απομόνωση της Αριστερής κυβέρνησης και η ανατροπή της. Είναι η συνεχιζόμενη πολιτική εξαθλίωσης του λαού της Ελλάδος με μέτρα που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερων τεχνοκρατών με τη στήριξη των πιο σκληρών νεοφιλελεύθερων κύκλων της Ευρώπης. Την ώρα αυτή δεν κινδυνεύει μόνο η δημοκρατία και η κυβέρνηση της Αριστεράς στην Ελλάδα, κινδυνεύει και η δημοκρατία στην Ευρώπη.

Φτάνοντας στο τέλος των διαπραγματεύσεων η Ελληνική κυβέρνηση είχε δύο επιλογές. Η να δεχθεί το τελεσίγραφο των δανειστών και να συνεχίσει την καταστρεπτική πορεία της χώρας ή να αντισταθεί στις εκβιαστικές πολιτικές των κυρίαρχων κύκλων της ΕΕ και των ντόπιων εκφραστών τους.

Η Ελληνική κυβέρνηση επέλεξε το δεύτερο. Επέλεξε να ζητήσει από τον Ελληνικό λαό με δημοψήφισμα που πραγματοποιείται σήμερα να αρνηθεί τους όρους του τελεσιγράφου. Να αρνηθεί τη συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας που δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση της χώρας και να στηρίξει δυναμικά τις διαπραγματευτικές προσπάθειες της κυβέρνησης για εξεύρεση αμοιβαίας βιώσιμης λύσης του δημόσιου χρέους και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.

Επέλεξε να απευθυνθεί σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, σε όλους τους λαούς που αντιστέκονται στις πολιτικές λιτότητας, και οι οποίες κύρια πλήττουν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα για να σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα του Ελληνικού λαού. Σήμερα είναι η Ελλάδα το πρώτο θύμα, σίγουρα όμως δεν θα είναι το τελευταίο.

Παρόλο που το δημοψήφισμα σήμερα πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα πρωτόγνωρης ψυχολογικής βίας και τρομοκρατίας, με αποκορύφωμα τον περιορισμό των τραπεζικών συναλλαγών που επιβλήθηκε εκ μέρους των παραγόντων της ΕΕ, την απροκάλυπτη προπαγάνδα τρόμου εκ μέρους των συστημικών ΜΜΕ, τη διακίνηση τρομοκρατικών σεναρίων με δηλώσεις εκ μέρους των υπαλλήλων της ΕΕ και του ντόπιου κατεστημένου, ο Ελληνικός λαός θα πει ένα περήφανο ΟΧΙ.

Θα πει ένα ΟΧΙ στις πολιτικές λιτότητας για τους λαούς της Ευρώπης.

Θα πει ένα ΟΧΙ στην Ευρώπη των δύο ταχυτήτων.

Θα πει ένα μεγάλο ΝΑΙ στην αλληλεγγύη των λαών και τη δημοκρατία στην Ευρώπη.

Απευθυνόμαστε στην Σουηδική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τα σωματεία των εργαζομένων να μην συμβάλλουν με την πρακτική ή την αδιαφορία τους, στην αντιδημοκρατική κατρακύλα της Ευρώπης.

Κυρίως όμως απευθυνόμαστε στο Σουηδικό λαό και του ζητάμε να μην πέφτει θύμα της παραπληροφόρησης για τις αιτίες που προκάλεσαν και μεγεθύνουν την κρίση στην Ελλάδα.

Ας μην διαφεύγει τη σκέψη τους ότι ίσως η Ελλάδα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να επικρατήσουν και στη χώρα αυτή η πολιτικές λιτότητας που κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους, εξαθλιώνουν τους λαούς τους και περιορίζουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα.