

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Τρία χρόνια από το ξέσπασμα της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης, μετά από μεγάλους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, μεγάλα κινήματα ανυπακοής, της κορυφαίας εμπειρίας των πλατειών και της δημοκρατικής έκρηξης που σηματοδότησαν, η πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, εγκαινιάζει μια νέα φάση στη ζωή και τη δράση της ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα μας. Πιο τολμηρά, πιο μαχητικά, με μεγαλύτερη επαφή με τους εργαζόμενους, τα μεσαία στρώματα που εξοντώνονται, την μικρή και μεσαία αγροτιά, τους ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τη νέα γενιά που της κλέβουν το μέλλον, διατυπώνουμε την ισχυρή απόφασή μας να αγωνιστούμε ώστε να ανοίξει μια νέα σελίδα στη χώρα μας μακριά από τα μνημόνια και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, από το σημερινό νεοφιλελεύθερο, διεφθαρμένο και αντιδημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Έχουμε κεντρικό στόχο να σταματήσουμε την καταστροφή, να οργανώσουμε την ανατροπή με πρωταγωνιστή το λαϊκό κίνημα και με την κυβέρνηση της αριστεράς, να σηκώσουμε όρθια την κοινωνία, να προωθήσουμε την ριζική αλλαγή στη χώρα μας, να ανοίξουμε τον δρόμο στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

2. Η κατάσταση στην κοινωνία είναι τραγική. Με την ψήφιση και του τρίτου μνημονίου οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, θα διευρύνουν θεαματικά τις ταξικές ανισότητες και θα επιδεινώσουν ραγδαία την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα μας. Το δημόσιο χρέος λειτουργεί ως εκβιασμός για την χωρίς τέλος αναδιανομή εισοδήματος και εξουσίας προς όφελος των κερδών και του μεγάλου κεφαλαίου, μέσα από την πτώχευση της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Την αρπαγή του δημόσιου πλούτου. Την κρίση του συστήματος καλούνται να πληρώσουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροεπιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή η κρίση χρέους οξύνεται μέσα από το αρνητικό σπιράλ λιτότητα-ύφεση. Η ηγεσία της Ευρωζώνη και της ΕΕ χρησιμοποιούν το χρέος ως μοχλό για να οικοδομήσουν μια Ευρώπη του κεφαλαίου, του ακραίου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, με την πολιτική και οικονομική ηγεμονία της Γερμανίας. Απέναντι στη χώρα μας συμπεριφέρονται σαν να είναι αποικία χρέους, προσβάλλοντας ευθέως την εθνική και λαϊκή κυριαρχία και αξιοπρέπεια. Η δήθεν αλληλεγγύη τους είναι μια παγίδα υπερχρέωσης με απαράδεκτες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις και ένα ταπεινωτικό καθεστώς επιτροπείας.

3. Η άνοδος των λαϊκών κινητοποιήσεων στη χώρα μας αλλά και στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αποτελούν μια ελπιδοφόρα τάση που πρέπει να ενισχυθεί και να πλαισιωθεί από πολιτικές πρωτοβουλίες. Στη χώρα μας, η τρικομματική κυβέρνηση κλυδωνίζεται σε ελάχιστο χρόνο μετά τις εκλογές. Δεν έχει πλέον πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση. Εκφράζοντας τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων, της οικονομικής ολιγαρχίας και των δανειστών οδηγείται σε εφαρμογή ολοένα και πιο σκληρών μέτρων. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος που όμως δεν έχει πάρει ακόμη συγκεκριμένη μορφή και ζούμε τις ωδίνες μιας νέας κατάστασης. Το αστικό σύστημα, στηρίζοντας με κάθε μέσο την τρικομματική κυβέρνηση του μνημονίου επιχειρεί να αποτρέψει την προοπτική της εναλλακτικής αριστεράς. Η πρακτική διακυβέρνησης μέσω διαταγμάτων, συνταγματικών παραβιάσεων, καταστολής και κλιμακούμενου αυταρχισμού, η δραματική υποβάθμιση του κοινοβουλίου και της δημοκρατίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κατεστημένο στη χώρα μας θα μετέλθει κάθε μέσο για να συνεχιστεί η πολιτική των μνημονίων και της ακόμη πιο συντηρητικής αναδιάρθρωσης του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού.

4. Η χώρα μας πρέπει να μπει επείγοντως σε μια νέα πορεία. Κάθε καθυστέρηση, κάθε μέρα συνέχισης αυτής της πολιτικής δημιουργεί ακόμη περισσότερα εμπόδια στο δρόμο της ανάκαμψής της. **Ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δημοκρατικής ανατροπής της σημερινής κυβέρνησης, με γενικό ξεσηκωμό και διενέργεια εκλογών και η συγκρότηση μιας νέας κυβέρνησης της αριστεράς, στηριγμένη σε ένα ευρύτατο λαϊκό μέτωπο και σε ένα πρόγραμμα αναγέννησης της κοινωνίας και της χώρας.** Η κυβέρνηση αυτή θα έχει ως στόχο την ανακοπή της σημερινής καταστροφικής πορείας, την υπέρβαση της κρίσης με την κοινωνία όρθια και την οικονομική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Η πορεία αυτή θα είναι μια διαδικασία μεγάλων συγκρούσεων και προοδευτικών ανακατατάξεων, όμως παράλληλα και σε συνδυασμό με την τροποποίηση του συσχετισμού δυνάμεων θα τίθενται ζητήματα που θα απαιτούν ευρύτερες αλλαγές και θα θέτουν στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί διευρυμένη στήριξη στο κοινωνικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο με την κοινή δράση και συνεργασία όλης της αριστεράς, την κινητοποίηση του λαού ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της αριστεράς διακυβέρνησης.

5. Ο δρόμος για την προώθηση της κυβέρνησης της αριστεράς δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα αλλά θα είναι μια σκληρή μάχη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ καλεί σε έναν **παλλαϊκό ανένδοτο αγώνα** απέναντι σε μια καταστροφική πολιτική και σε μια κυβέρνηση που ακυρώνει το μέλλον αυτής της χώρας και των ανθρώπων της και ιδίως της νέας γενιάς. Καλεί ταυτόχρονα σε αντίσταση για την απόκρουση της φασιστικής ιδεολογίας και πρακτικής.

Στο επόμενο **τετράμηνο** θα ρίξει όλο το βάρος του για να γίνει συντριπτικά πλειοψηφικό και να αποκτήσει τεράστια δυναμική το αίτημα: **Εκλογές για να φύγουν η κυβέρνηση, η τρόικα και τα μνημόνια, για την προοδευτική αλλαγή με κυβέρνηση αριστεράς και λαϊκή συμμετοχή.**

Στο διάστημα αυτό θα κλιμακώσει μια πανελλαδική εκστρατεία με όλες του τις δυνάμεις στην διάρκεια της οποίας:

α. Θα αποκαλύψει το κυβερνητικό σχέδιο κοινωνικής χρεοκοπίας και τον αντιδημοκρατικό της κατήφορο

β. Θα συζητήσει με το λαό για την αναγκαιότητα και το περιεχόμενο της εναλλακτικής του λύσης

γ. Θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μια συμπαγής κοινωνική συμμαχία των θυμάτων του μνημονίου και των πολιτών που κατανοούν την ανάγκη ριζικών αλλαγών.

δ. Θα αναβαθμίσει τις πρωτοβουλίες του για την αναγκαία κοινή δράση και πολιτική συμπαράταξη της αριστεράς καθιστώντας πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κόσμο της αριστεράς.

ε. Θα συμβάλει με αυτοτελείς κινητοποιήσεις και κυρίως με τα στελέχη και τα μέλη του μέσα από το μαζικό κίνημα για την απόκρουση εφαρμογής του 3^{ου} μνημονίου και θα στηρίξει αμέριστα τους αγώνες των εργαζομένων.

στ. Θα θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της δημοκρατίας, που ακυρώνεται καθημερινά, την ίδια στιγμή που η καταστολή αναβαθμίζεται και αποτελεί κεντρική επιλογή, για να περάσουν οι μνημονιακές πολιτικές. Σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιείται και η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, των οποίων τα μέλη απολαμβάνουν ασυλίας.

η. Με βάση την θέση ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι οι άμεσες ανάγκες των ανθρώπων, θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ενίσχυση του πολύμορφου κινήματος αντίστασης και αλληλεγγύης. Και σε κάθε κοινωνικό χώρο οι άνθρωποι να αυτοοργανωθούν και με όπλο τους την αλληλεγγύη να δώσουν συλλογικά τον αγώνα για την επιβίωση τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Για μας οι κινήσεις αλληλεγγύης που λειτουργούν ανοικτά και δημοκρατικά, αποτελούν ταυτόχρονα και δομές λαϊκής χειραφέτησης που στηρίζουν την κοινωνία και με όρους συλλογικότητας διατηρούν στην πάλη την μερίδα του πληθυσμού που πλήττεται περισσότερο.

6. Αιχμή της περιόδου είναι η ανάπτυξη αγώνων για την μη εφαρμογή των μνημονίων για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, όμως ταυτόχρονα απαιτείται η ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος, η ανατροπή του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού που λειτούργησε ως στυλοβάτης της μνημονιακής πολιτικής και η εξυγίανση των συνδικάτων καθώς και των άλλων κοινωνικών φορέων: των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των επιστημόνων. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να συνδεθεί με τις αγωνιστικές παραδόσεις του και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και ιδίως της νέας γενιάς που πρέπει να εισβάλει δυναμικά μέσα στα συνδικάτα.

Καλούμε στην επιλογή των πιο πλατειών μορφών αγωνιστικού συντονισμού σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο που θα προωθούν την ενότητα δράσης.

Καλούμε στην δημιουργία συσπειρώσεων σε κατηγορίες που βρίσκονται σήμερα έξω από τα συνδικάτα (άνεργοι, ελαστικά απασχολούμενοι, μετανάστες) σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο στα πλαίσια του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος

Καλούμε στην δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου συντονισμού των φορέων όλων των κοινωνικών στρωμάτων που αγωνίζονται κατά των μνημονίων ώστε να δημιουργηθεί ένα κέντρο αγώνα που θα συμβάλλει στην οργάνωση των κινητοποιήσεων και αντίστοιχη προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο. Η αναβίωση και ενίσχυση της λειτουργίας -με ευρύτητα και ενωτικό πνεύμα- των λαϊκών συνελεύσεων σε κάθε γειτονιά θα συμβάλει στην άνοδο των αγώνων.

Επισημαίνουμε ότι χρειάζεται να αναπτύσσεται η πάλη για κάθε θέμα που προκύπτει: απολύσεις-διαθεσιμότητες-αύξηση εισιτηρίων, ιδιωτικοποιήσεις, επιβολή χαρατσιών στα νοσοκομεία, θέματα υγείας, παιδείας, τοπικο-λαϊκά προβλήματα, να συνδυάζονται με περισσότερες δράσεις αλληλεγγύης και ανυπακοής και να γενικεύονται σε κεντρικές κινήσεις και σε δημιουργία μεγάλων γεγονότων.

Σεβόμενοι την αυτονομία των κινημάτων και τον αυτοτελή τρόπο λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος, υπογραμμίζουμε την ανάγκη οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να ανατρέψουν τον σημερινό συσχετισμό των δυνάμεων, να εξυγιάνουν τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις από εκφυλιστικά φαινόμενα, να αλλάξουν τις ηγεσίες που δεν έπαιξαν τον ρόλο τους και να συμβάλλουν στον ταξικό προσανατολισμό του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, να ενισχύσουν το ριζοσπαστικό-ταξικό ρεύμα και να συμβάλλουν στην δημιουργία αντιμνημονιακών – ταξικών συσπειρώσεων μέσα στα συνδικάτα. Παράλληλα είναι ανάγκη να αντικρουστεί η χυδαία επίθεση των μνημονιακών δυνάμεων ενάντια στην δράση, ακόμη και στην ύπαρξη του συνδικαλιστικού κινήματος.

7. Η επιλογή και η δέσμευσή μας μέσα από την ιδεολογικοπολιτική διακήρυξή μας είναι σαφής:

θα δώσουμε προτεραιότητα στις ανάγκες της κοινωνίας και της ανάπτυξης και όχι στους δανειστές. Θα ανασυγκροτήσουμε την οικονομία με όρθια την κοινωνία.

Υπάρχει εναλλακτική λύση :

Να οικοδομήσουμε μια νέα Ελλάδα, να αγωνιστούμε για μια προοδευτική και σοσιαλιστική Ευρώπη που απαιτεί τη ρήξη με το σημερινό νεοφιλελεύθερο οικοδόμημα.

Δεσμευόμαστε να αντιπαχθούμε δυναμικά στην επίθεση της άρχουσας τάξης που λεηλατεί το λαό και τη χώρα, να απαλλαγούμε από το άχθος των μνημονίων και του μη βιώσιμου χρέους, να ανοίξουμε το δρόμο στον παραγωγικό μετασχηματισμό με έμφαση στους τομείς διατροφής και βασικών αγαθών, το δρόμο της κοινωνικής αυτοοργάνωσης, της αυτοδιαχείρισης, των ανατρεπτικών προτύπων εναλλακτικής και κοινωνικής οικονομίας. Δεσμευόμαστε να προτάξουμε την ριζική αναδιανομή εισοδημάτων και πλούτου σε βάρος του κεφαλαίου, τη στήριξη των αγροτών και της μικρομεσαίας επιχείρησης, την ενίσχυση του δημόσιου χώρου και της κοινωνικής πολιτικής και την άνθηση της δημοκρατίας και της λαϊκής αυτενέργειας.

Δεσμευόμαστε να αποκρούσουμε την καταβύθιση της ποιότητας ζωής με την υποβάθμιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, με την εκποίηση των δημόσιων αγαθών, που προσθέτει ένα ακόμη βάρος στα λαϊκά στρώματα και εξουδετερώνει τις δυνατότητες για μια ήπια ανάπτυξη. Υπογραμμίζουμε παράλληλα την ανάγκη να ενισχυθεί ο αγώνας για την απόκρουση της κλιμάκωσης των πολεμικών προετοιμασιών στη γειτονιά μας και στην ευρύτερη περιοχή της μέσης ανατολής.

Η προγραμματική μας πρόταση που διατυπώνεται στην διακήρυξή μας, αποτελεί το πλαίσιο δράσης μας. Θα εξειδικευτεί στην πορεία προς το συνέδριο με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής και θα δοκιμάζεται παράλληλα σε έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και τους φορείς της.

Υπογραμμίζουμε ότι οι αλλαγές που απαιτούνται δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομία αλλά στο σύνολο της παραγωγικής, κοινωνικής, πολιτικής, θεσμικής, πνευματικής, πολιτιστικής, ηθικής ζωής της χώρας. Απαιτούν επίσης την αλλαγή του τρόπου άσκησης της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων μέσα από μια φιλειρηνική και πολυδιάστατη αντίληψη.

Καλούμε τον ελληνικό λαό να μετατρέψει τη σημερινή εθνική και κοινωνική τραγωδία σε μια έφοδο στο μέλλον, σε μια νέα μεταπολίτευση με τη σφραγίδα του λαού και της αριστεράς.

8. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα αντιμετωπίσει την ιδεολογική επίθεση που προβάλλεται κυρίως από την ΝΔ. Έχει δημιουργηθεί ένας πολυπλόκαμος ιδεολογικός μηχανισμός με καθοριστικό τον ρόλο των ηλεκτρονικών μέσων που επιχειρούν να ανοίγουν

ιδεολογικά ζητήματα με σχέδιο, επανάληψη και κλιμάκωση. Αυτά αφορούν στην μοιρολατρική αποδοχή των μνημονίων ως μοναδική και αναπόφευκτη λύση, στον εξωραϊσμό των ιδιωτικοποιήσεων και του ιδιωτικού κέρδους και στην απαξίωση του δημόσιου και κοινωνικού τομέα, στον εκθειασμό ενός μοντέλου ανάπτυξης που καταστρέφει τα δικαιώματα και το περιβάλλον. Αφορούν, ακόμη, στο χτύπημα του συνδικαλισμού, στην αμαύρωση των θετικών πλευρών της μεταπολίτευσης, στην προώθηση του κοινωνικού αυτοματισμού, στη θεωρία των άκρων.

Με δεδομένο ότι η αντιπαράθεση θα κριθεί και στο επίπεδο της ηγεμονίας των ιδεών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα οργανώσει άμεσα και συστηματικά την αντίκρουση αυτών των αντιδραστικών ιδεών στην βάση της δικής του θεωρητικής συγκρότησης και εναλλακτικής πρότασης. Η Κ.Ε. καλείται να εξετάσει την σύσταση θεσμών θεωρητικής επεξεργασίας και ιδεολογικής παρέμβασης, να συστηματοποιήσει και να αξιοποιήσει την δουλειά που γίνεται σε ζητήματα πολιτικού σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και επικοινωνίας.

9. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ βγαίνει μέσα από την συνδιάσκεψή του πιο μαζικός, πιο ενωμένος, πιο δημοκρατικός, πιο αποφασισμένος να δώσει την μάχη για την μεγάλη αλλαγή στη χώρα μας.

Παράλληλα με την δράση θα συνεχίσει την προσπάθεια μαζικοποίησής του και τις διαδικασίες που θα τον καταστήσουν έναν ενιαίο πολιτικό φορέα. Η ΚΕ καλείται άμεσα να υλοποιήσει τις αποφάσεις για ενοποίηση των δυνάμεών μας μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στα άλλα μαζικά κινήματα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και να εξετάσει ως ζήτημα αιχμής το ζήτημα της παρέμβασής μας στη νεολαία.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι οι μεγάλες αλλαγές που πρεσβεύουμε απαιτούν και μεγάλες συγκρούσεις και συνεπώς χρειάζεται ένας πολιτικός φορέας ικανός να δημιουργήσει μεγάλα γεγονότα και να κινητοποιήσει μεγάλο τμήμα των πολιτών στην πολιτική πάλη. Αυτόν τον φορέα θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Καλούμε τους πολίτες που συμφωνούν μαζί μας να επιλέξουν την οργανωμένη πάλη μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

Καλούμε όσους δεν συμφωνούν να μας ακούσουν χωρίς προκαταλήψεις και είναι σίγουρο ότι μπορούμε να βρεθούμε μαζί στο δρόμο του αγώνα.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε ένα μεγάλο άνοιγμα στην ελληνική κοινωνία, στην καθημερινή ενημέρωση και κινητοποίηση για να κερδίσουμε το νου και την καρδιά της πλειοψηφίας του λαού, για να τον κάνουμε συμμετοχο και αρωγό στην μεγάλη προσπάθεια ριζικής αλλαγής στη χώρα μας.

Για να σταματήσουμε την καταστροφή.

Για να οργανώσουμε την ανατροπή.

Για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και προκοπής.

ΑΘΗΝΑ 2/12/2012